

Gilbert leeft verder in de herinneringen van:

zijn zoon, schoondochter, klein- en achterkleinkinderen

Dirk en Griet Ureel-Godderis

Stijn en Hanne Ureel-Vendorpe

Tiebe, Tara

Lies en Sander Ureel-Noppe

Liam, Stan

zijn zus, schoonbroer en familie

Yolande en Gilbert Ureel-Demonie en familie

de families Ureel-Maerten en De Gruyter-Quaghebeur.

Met bijzondere dank aan allen

die hem met vriendschap en warmte hebben omringd.



In de rust van zijn leven,
betekende hij meer voor ons dan woorden kunnen zeggen.

Gilbert Ureel

weduwnaar van Cecile De Gruyter (†2022).

° Ieper, 2 april 1938

† Slypskapelle, 5 februari 2026

*Het afscheid vond plaats in de aula op de begraafplaats
in Menen op zaterdag 14 februari 2026.*

Gilbert, Pa, Pépé,
altijd in de weer, nooit stil,
handen die iets zochten om te doen,
een leven dat bleef bewegen,
eenvoudig, warm, en goed.
Nu is het stiller geworden,
maar zijn warmte blijft hangen,
in elke herinnering die zacht terugkomt,
in elke plek waar hij graag was,
in elk moment dat we delen zoals hij dat deed.
Dankbaar voor wie hij was,
voor zijn eenvoud, zijn trouw, zijn goesting in het leven,
dragen we hem verder mee,
in ons hart, in ons doen, in ons samenzijn.