

Guido leeft verder in de herinneringen van:

zijn kinderen en kleinkinderen

Annelore en Patrick Lernout-Dewulf

Sigrid en Bob Lernout-De Vos

Dieter en Ulrike Lernout-Bonnier

Ona, Riene

de families LERNOUT-MARTENS en BRUTIN-VANDEWALLE.

Met bijzondere dank aan:

directie, medewerkers en vrijwilligers van

WZC Het Pardoën in Wervik,

zijn vroegere huisarts Michel Withouck,

directie, medewerkers en vrijwilligers van het

Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

en allen die hem met zorg en warmte hebben omringd.





In stille dankbaarheid en liefdevolle herinnering aan

Guido Lernout

weduwnaar van Marie-Louise Brutin (†2014).

° Geluwe, 19 februari 1935

† Ieper, 3 februari 2026

*Het afscheid vond plaats in de St.-Dionysiuskerk
in Geluwe op dinsdag 10 februari 2026.*

*Hey iedereen,
Als ik doodga huil maar niet
Ik ben niet echt dood
Moet je weten
'T Is maar een lichaam
Dat ik achterliet
Dood ben ik pas
Als jij me bent vergeten*

*Hey pa,
Doe gerust de groeten aan ma... en aan Cusco!
En tot ton é!*

Lo, Patrick, Sj, Bob, Die, Koekie, Ona en Riene