

*Nicole leeft verder in het hart van:*

*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

**Pascal en Marijke Poot-Cambier**

*Karolien en Christophe, Lisa, Jolien, Sander*

*Frederik, Noor, Lucas*

*Stefaan en Leontine, Kobe, Wolf(†), Silas, Pepijn*

*Arnout en Aurélie*

**Dominique en Johan Poot-Stevens**

*Wouter en Ine, Louise, Seraphine*

*Pieterjan en Shennen, Mathias*

*Niels en Elfriede, Ferre, Mathias, Maarten*

**Christophe en Karine Poot-Braems**

*Tiphanie en Jeffrey, Levi, Eleneor*

*Ophélie en Chris*

*Gianni*

*Robin en Lies, Lucien*

**Marie-Anne en Eric Poot-Delmazure**

*Nele en Pieter, Arthur, Briek*

*Peter en Liese*

*Jeroen*

*Tine en Tine, Kato*





In stille dankbaarheid en liefdevolle herinnering aan

*Nicole Bossaert*

*weduwe van Lucas Poot (†2014).*

° Menen, 13 oktober 1937

† Rumbeke, 26 januari 2026

---

*Het afscheid vond plaats in de St.-Jozefkerk in Menen  
op zaterdag 31 januari 2026.*

Ze leefde voluit, voor haar gezin en in alles wat ze deed  
van de Sarma tot de Vier Seizoenen,  
van toneel tot kaarten,  
van dagelijkse kost tot viergangen diner.

Sterk en rechtuit gaf ze haar mening.  
Maar steeds met een groot hart.  
Wie zorg nodig had, vond haar.  
Wie honger had, kreeg te eten.  
In alles voelde je haar zorg en liefde.

Ze koesterde haar klein- en achterkleinkinderen  
en kende ze allen bij naam.  
"Ik heb een mooi leven gehad."  
Met deze woorden liet je ons los.

Ma, nu mag je rusten bij pa.  
Dankbaar voor alles wat je ons gaf!

