

*Dina leeft verder in de herinneringen van:*

*haar broers en zus*

Achiel Vanhee † en familie

Roger Vanhee † en familie

Clara Vanhee en familie

*de families*

Vanhee-Bekaert.

*De familie dankt u voor uw medeleven en steun  
bij het afscheid van Dina.*





Een dierbare herinnering aan  
mevrouw

*Dina Vanhee*

weduwe van de heer Benjamin Bekaert (+1981).

Geboren in Geluwe op 25 juni 1930  
en van ons heengegaan in WZC St.-Jozef in Moorsele  
op 23 september 2025.

*Het afscheid vond plaats in de aula van de  
parkbegraafplaats in Wervik  
op zaterdag 27 september 2025.*

*Je was de oudste van vier,  
en je hele leven lang een harde werker.  
Het leven was niet altijd even makkelijk voor jou.*

*Je genoot van reizen en uitstapjes,  
van lekker eten en de kleine genoegens van het leven.*

*Met je hondjes aan je zijde,  
en een hechte band met je broers en zus,  
vond je altijd vreugde in het samenzijn.*

*De uitstapjes met de senioren waren  
momenten van licht en plezier.*

*De dementie maakte het moeilijk  
om nog echt woorden te delen,  
waardoor het afscheid stilletjes begon.*

*Vandaag laten we je met zachtheid los,  
in rust en stilte.*