

Ignaas leeft verder in het hart en de herinneringen van:

*zijn echtgenote*

Magda Dejonckheere

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Dominique en Evelien Dobbels-Mestdagh

Arthur

Lowie

Camille

Achiel

Frederik Dobbels

Delphine en Bert Dobbels-Vangheluwe

Jasper

Astrid

Lodewijk(†1988) Dobbels

*de families* Dobbels-Vanhalst en Dejonckheere-Quaegebeur.

Wij danken jou voor je medeleven en steun bij het afscheid van Ignaas.

Je aanwezigheid en blijken van vriendschap  
betekenen veel voor ons in deze moeilijke tijd.





In liefdevolle herinnering aan

## IGNAAS DOBBELS

*echtgenoot van mevrouw Magda Dejonckheere.*

Geboren in Izegem op 25 september 1951  
en van ons heengegaan in Geluwe op 7 augustus 2025.

*Gewezen landbouwer,  
lid van NEOS.*

*Het afscheid vond plaats in de St.-Dionysiuskerk  
in Geluwe op donderdag 14 augustus 2025.*

Papaatje,

Ne beer van ne vent, voor twee man sterk.

Bergen kon je verzetten, onvermoeibaar, blijven gaan.

Je was altijd bezig zodat we zeker niets te kort zouden komen.

Met de kleinkinderen in de buurt bloeide je helemaal open.

Je kon genieten van de kleine dingen.

Zonder veel woorden was je preus op jouw gezin, de familie en op 't hof.

Je stond altijd klaar met wijze raad en sprong overal bij om een handje te helpen.

Zelfs toen Parkinson de controle over je lichaam en je krachten begon over te nemen.

Vanaf nu moeten we verder zonder je wijze raad, helpende handen en je liefdevolle toewijding.

We zullen voor elkaar zorgen, zoals we dat van jou hebben geleerd.

God zegene je en beware je.