

*Het afscheid vond plaats in de St.-Dionysiuskerk
in Geluwe op zaterdag 15 maart 2025.*

Lieve mama, mamietje (ma-Mietje), oma, superoma

Jij eigenzinnige, onafhankelijke, zorgzame vrouw.

Je had het als kind niet makkelijk.

Aan de zijde van je moeder kwam je op je 6de naar België.

Af en toe stil, verward.

In gedachten en soms in duisternis verzonken.

Rust vond je in de kerk.

Jij in dat bankje, je gedachten ver daarbuiten.

Misschien vaak in een ander land...

Je eigen vorm van mediteren, soms wel elke dag.

In Geluwe kwam je tot ontplooiing.

Je vond en maakte er een warme thuis.

Je beschermde je kroost met de kracht van een leeuw,
je bedekte ons met je dik pak manen.

Je zag ons graag zoals een trotse en statige leeuw dat
doet. Met wat afstand. We wisten het, we voelden het, ook
zonder je armen rond ons.

Het deed ons verdriet onze trotse leeuw afhankelijk te zien
worden. Het doet ons nog meer verdriet jou nu los te laten.

Ga nu maar zacht naar je hoge rots. We weten dat je daar
verder over ons zal waken.

Dit is onze ode voor jou, mama.

Dank je voor alles.

Marie "Mietje" Kluge

28 april 1928 - 9 maart 2025