

Danken u voor het Christelijk medeleven:

*zijn broers, zussen, neven en nichten*

Albert (†) Callens en Godelieve Marchand, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen  
Rosa Marchand (†), zusters van De Jacht, Heverlee  
Herman Herpelinck (†) en Anna Marchand, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen  
Daniël Verstraete en Clara Marchand, kinderen en kleinkinderen  
Jules Marchand en Dora Deklerck, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen  
Jozef Marchand en Anna Depeser, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen  
Aurel Pattyn en Trees Marchand, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

*de families Marchand - Delmaere.*

Bisschop Lode Aerts, bisschop van Brugge.

Deken Johan Loones, priesters, diaken en parochieassistenten van het decanaat Menen, de pastoraal medewerkers van de lokale gemeenschap St.-Dionysius in de pastorale eenheid Fratelli Tutti, Menen-Wervik.

Dank aan allen die hem met vriendschap, warmte en gastvrijheid hebben omringd.





Dankbaar aandenken aan

# Priester Guido Marchand

*zoon van wijlen Maurice Marchand en Maria Delmaere.*

Geboren te Krombeke op 16 juni 1939 en  
onverwacht thuis van ons heengegaan  
te Geluwe op 14 januari 2025.

Het is onwezenlijk, het voelt leeg  
dinsdag stond de tijd ineens stil  
jouw lach, jouw grapjes waren er niet meer  
je huis is zijn ziel verloren

Maar tegelijk ben je overal :  
in verhalen over toen en over nu  
in de onvoorwaardelijke en niet te breken familieband  
in de stompe torre van Geluwe

Geluwe verliest een betrokken priester  
ook op hoge leeftijd, steeds weer op de fiets om eucharistie te vieren  
elke dag weer biddend met YouTube  
verbonden met de wereldkerk, in Rome, in Lourdes, of waar ook ...

Ook wij werden door jou geraakt  
zoals jij door God werd geraakt  
jouw naam, jouw inzet, jouw bewogenheid  
wordt voor altijd “gewijde” geschiedenis voor ons.