

Dit melden u:

de families Deruyter

Emmanuël Deruyter

Henri Deruyter

Genia Deruyter

haar gastgezin

Johny en Paulette Lefevre-Wydoodt en familie.

Nadia verbleef in Althus-Kerckstede

bij de bewoners van huis 4:

Christa, Erna, Marleen, Filip, Nathalie,

Ingrid en Ria.





Dierbaar aandenken aan

Nadia Deruyter

geboren in Roeselare op 31 juli 1953 en
er zachtjes van ons heengegaan op 21 december 2024,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

In stilte fluistert de muziek nu zacht,
de melodieën waar je zo graag naar luisterde,
je mooie lach die de kamer verlichtte,
jouw warmte die de kilte verdreef,
bewegen op de tonen van je hart,
elke stap, vol vreugde en liefde.
Nu rust je, maar je aanwezigheid blijft hier,
in de zachte bries, in serene sfeer.

Nadia, 'Keuntje',
je hebt de wereld een stukje mooier gemaakt,
je zal altijd blijven,
in elke dans, in elke glimlach.
En zoals een ster die blijft schitteren,
ben jij bij ons, voor altijd en voor eeuwig.