

Nadia Deruyter

1953 - 2024



Bedroefd, maar met grote dankbaarheid omdat we
jou zo lang in ons midden mochten hebben,
nemen wij afscheid van

Nadia Deruyter

geboren in Roeselare op 31 juli 1953 en
er zachtjes van ons heengegaan op 21 december 2024,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oostnieuwkerke op **donderdag 26 december 2024 om 10 uur**.

Er is mogelijkheid tot groet na de dienst.

Een laatste afscheid kan genomen worden in het funerarium,
Roeselarestraat 25 in Zonnebeke, op maandag en dinsdag van 15u tot 17u.

Dit melden u:

de families Deruyter:

Emmanuël Deruyter

Henri Deruyter

Genia Deruyter

haar gastgezin:

Johny en Paulette Lefevre-Wydoofd en familie

Nadia verbleef in Althus-Kerckstede bij de bewoners van huis 4:

Christa, Erna, Marleen, Filip, Nathalie, Ingrid en Ria

Met bijzondere dank aan:

haar huisarts dr. Elise Uyttersprot,

Wit-Gele Kruis en haar kinesisten van de praktijk Cura Salus.

Ook een warme dank aan directie, medewerkers,
de nachtdiensten, vrijwilligers, de vele vrienden van Althus-Kerckstede
en allen die 'Keuntje' liefde, muziek, warmte en kleur hebben gegeven in haar leven.

Condoleren kan via www.beyens-billiet.be

Correspondentieadres:

Uitvaartzorg Beyens-Billiet

Nadia Deruyter

Moeskroenstraat 208, 8930 Menen