



*Luc Comeine*

° Menen, 12-11-1946

† Roeselare, 15-09-2024

*Zoals het roodborstje in onze tuin,  
die mooie vogel wil ik later zijn.*

*Met sterke vleugels,  
dromen van de eeuwige vlucht,  
die mooie vogel in de lucht  
met prachtige pluimen,  
alle kleuren van de regenboog  
ja, die mooie vogel wil ik zijn.*

*Met krachtige vleugels,  
dan kan ik eeuwig slapen op mijn wolk,  
de lucht doorklieven als een dolk.  
En het zonlicht vangen met een boog  
Ja, die mooie vogel ben ik vanaf heden.*

*Want nu zit er boven in de lucht  
een nieuwe vogel in z'n rustige vlucht  
En zeggen waar ik ergens  
het zonlicht in de wolken zal vangen,  
dankbaar voor alles.*

*Al wat ik weet dat het afscheid pijn doet,  
ik maak plezier, ik maak plezier zoals het roodborstje,  
ergens ver van hier en altijd dichtbij.*

*Arne Beyens naar Tim Visterin, De Vogel*

---

Danken u voor het medeleven:

*zijn echtgenote:*

Francine Dubois

*zijn kinderen, (plus)kleinkinderen en achterkleinkind:*

Jurgen en Ynes Comeine-Decorte

Silke en Jonas, Fleur

Yara en Ruben

Jordy en Ine

Jayla

Fenna, Siebe, Sylas, Fleur

Pieterjan en Angie Comeine-Debaenst

Lukas

Margo

De families Comeine-Oplinus en Dubois-Verhaeghe.