

Danken u voor het medeleven:

*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Peter en Mia Durnez-Verduyn

Ruth, Elias en Marie, Jakob

Ann en Joost Durnez-Goeminne

Bas, Briek, Boo en Kelly, Bau

Bart en Griet Durnez-Opsomer

Ibe en Geike, Dolf, Ferre

Kurt en Frederike Durnez-Syoen

Lieze, Janne

Tom en An Durnez-Decroos

Cisse, Tille, Nelle, Jonathan

Nancy en Kris Sarrazin-Goethals en familie

*haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten*

Eliseus(+) en Jeaninne(+) Durnez-Gryson en familie

Nicole(+) en Raymond(+) Durnez-Dewitte en familie

Hervé(+) en Nicole Durnez-Lampole – Philippe Defossez en familie

Cecilia en Guy Durnez-Isenbaert en familie

de families Durnez-Devos en Durnez-Dewachter.

Met bijzondere dank aan directie en medewerkers WZC Maria's Rustoord in Dadizele, haar huisarts Eline Monteyne, directie en medewerkers AZ Delta Rumbeke en allen die haar leven mee kleur hebben gegeven.





Dankbare herinnering aan

MEVROUW

**Vera Durnez**

*weduwe van de heer Marc Durnez (+2006)*

geboren in Geluwe op 22 maart 1943 en  
zachtjes van ons heengegaan in Roeselare op 20 juli 2024,  
in nabijheid van haar geliefden,  
gesterkt door het sacrament van de zieken.

*Ma, oma,*

*Op 22 maart 1943 werd je geboren als derde kind in een gezin van 5.*

*Je had twee broers en twee zussen en groeide er op als een heel sociaal persoon.*

*Je was actief in de VKAJ waar je onvergetelijke momenten beleefde. In 1966 trouwde je met pa en jullie geluk kon niet op. In de eerste jaren van jullie huwelijk hielp je pa in de schoenmakerij.*

*Je stikte voetballen en voetbalhandschoenen om jouw steentje bij te dragen.*

*Maar al vlug kwamen er kinderen. Jullie kozen voor een groot gezin van 5 kinderen.*

*En in de vakantie was Nancy altijd welkom.*

*Veel vrije tijd was er voor jou niet. Je zorgde voltijds voor jouw gezin maar je was ook actief in heel wat verenigingen. Je zong in het kerkkoor, speelde toneel bij de Pincadurs op feestjes van KAV, was lid van Okra en Samana. Je was vrijwilliger bij Télévestiaire en samen met je schoonzuster 'Tante Mie' poetste je wekelijks de kerk.*

*Pa koesterde de droom om diaken te worden en je steunde hem hierin. In 1978 begonnen jullie samen aan die opleiding en in 1982 werd pa tot diaken gewijd. Dit zorgde er voor dat pa vaak uithuizig was maar je gunde hem dit ten volle. En niettegenstaande het feit dat jij heel veel met de kinderen alleen thuis was, werd je, opnieuw om dat extra steentje bij te dragen, onthaalmoeder. Toen de koster op pensioen ging, nam je het kosterwerk over.*

*In de zomer van 2006 vierden jullie 40 jaar huwelijk en de 70ste verjaardag van opa en jullie waren intens gelukkig. Maar 3 maanden later sloeg het noodlot toe en kwam pa totaal onverwachts te overlijden. Een slag die je maar heel moeilijk te boven kwam. Maar je wilde er zijn voor de kinderen en kleinkinderen en je ging door. Je verhuisde enkele jaren later naar een kleinere woning vlakbij. Je vond het belangrijk dat er een extra slaapkamer voorzien werd van bedden waar de kleinkinderen steeds konden blijven logeren. Je genoot intens van deze slaappartijen: enkele kleinkinderen die jou de hele nacht wakker hielden, dat was voor jou geen probleem. Bijna 10 jaar was je er gelukkig en zorgde je er voor de oudere buurvrouwen van de huisjes naast jou. Maar jouw gezondheid ging achteruit. Je werd minder mobiel en werd op korte tijd verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. Uiteindelijk ging je naar het woonzorgcentrum te Dadizele en genoot terug van de sociale contacten die je had. Op medisch vlak ging het steeds minder goed en dit eiste zijn tol. Je verloor je been en het werd mistig in je hoofd.*

*De laatste weken sprak je veel van pa en keek je er naar uit om hem terug te zien.*

*Na een korte ziekenhuisopname ben je stilletjes ingeslapen...*

*Ma, oma, je was lief en zorgzaam, steeds ten dienste van iedereen.*

*Pa, jouw kinderen en jouw kleinkinderen kwamen altijd op de eerste plaats.*

*Niets was jou te veel om iemand gelukkig te maken. Rust nu maar zacht want je hebt het verdiend.*

*We zullen je missen. We beloven jou samen verder te gaan, zoals jullie het ons geleerd hebben.*