

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Michel Cael (†)

Tzeitel en Bart Cael-Platteau

Leonza Cael

Marc en Christiane Cael-Vanooteghem

Lieslot en Ben Cael-Benoot

Jens, Niel

Leen en Wouter Cael-Beyens

Siem

Mario en Sabine Cael-Debacker

Christophe en Fauve Cael-Duthoo

Ebe, Ade, Uwe

Fredric en Kimmy Cael-Haelewijn

Laurence, Morgane

Delphine en Sebastiaan Cael-Callemein

Ferre, Rune

Claudine en Domien Cael-Catrysse

Annelieke en Pieter Catrysse-Jacob

Anna

trotse meter van Fredric Cael.





Dierbaar aandenken aan

Mevrouw

JEANNE BOUQUELLOEN

weduwe van de heer Arthur Cael († 1998)

geboren in Wervik op 30 augustus 1924
en zachtjes van ons heengegaan
in Menen op 13 april 2024.

*Voor jou ging het sterven niet ineens.
Je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand weet wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.
Soms was er zoveel wat we voelden,
zo weinig wat we konden zeggen.
Er zijn vragen gesteld in 't leven,
waar het antwoord zo moeilijk op was,
die hoeven nu niet meer worden gesteld.
Elk afscheid is de geboorte,
van een herinnering.
Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden.*

Toch ben ik geraakt op de drempel van bijna 100 jaar.

*Daarvoor alleen mijn dank al.
Moeder Jeanne.*