

Zijn zoon en schoonzoon
Brecht Debeuf en Tim Vandersteen

Zijn levenspartner
Christine Dejonghe

Zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten
Marianne en José Debeuf-Beerlandt en familie
Greta en Dirk Debeuf-Decaestecker en familie

*De familie waardeert uw aanwezigheid, steun en
troostende woorden in deze moeilijke tijd.*

Met oprechte dank en waardering aan
zijn huisvrienden Marc, Ferdinand en Alain,
zijn burens Hendrick en Christine, Steve en Nancy, Carl en Aline,
zijn vele jachtvrienden,
en allen die Geert genegen waren.



*Van het leven genoten,
maar met stil verdriet, nemen
we afscheid van*

de heer

Geert Debeuf

geboren in Menen op 7 augustus 1959 en onverwacht
van ons heengegaan
thuis in Geluwe op 3 november 2023.

Geert

Geheel onverwacht ben je van ons heengegaan,
veel te vroeg. Het leven had je nog zoveel te bieden.

We zullen jou herinneren als iemand met een hart van
koekebrood, als een warm familiemens, een goede vriend,
als een geliefde en graag geziene persoon.

Beroepshalve heb jij vele jaren oud ijzer verzameld.

Het ouderlijk huis aan de Pekke, jouw thuis.

Midden de natuur, op het ritme van de seizoenen.

De jacht was jouw leven.

Ontelbare uren heb je doorgebracht op de velden met het
voederen van en het toezicht houden op de dieren.

Bij jou was iedereen welkom voor een gezellige babbel met
een Jupiler, een koffie en de nodige versnaperingen.

Jouw mooie verhalen.

Stomme grappen.

Wijze lessen.

Wij dragen ze voor altijd mee.

Nu nemen we afscheid van een vader, broer, schoonbroer,
nonkel en vriend.

Met deze mooie en warme herinneringen zal jij echter
altijd in ons hart blijven voortleven.