

Haar broers, schoonzussen, neven en nichten

Luc(†) en Rita Lescouhier-Smagge

Björn en Lin Lescouhier-Himpe

Warre

Vander

Michelle

Stephaan en Réjane(†) Lescouhier-Hemberg

Jürgen en Ann Lescouhier-Eeckhout

Arnaud

Axelle

Ghisèle

Sammy en Nancy Debunne-Lescouhier

Wout

Jonas

De families LESCOUHIER-LERNOUT,

danken u voor uw gebed en blijken van deelneming.





Dankbaar aandenken aan

Roza Lescouhier

geboren in Menen op 14 januari 1949
en zachtjes van ons heengegaan
in Ieper op 6 april 2023.

Roza,

je kon zo genieten van kleine dingen, in de zomer op je terras zitten en genieten van de zon. Een toneelstuk, een dagreis, een zoektocht tezamen met Patriek en Mia en nog zo veel meer.

Tegen die vreselijke ziekte was er niets aan te doen.

Veel te vroeg ben je van ons heengegaan.

Wij zullen je nooit vergeten, een lege plek, een groot gemis en mooie herinneringen is alles wat er nog is.

Dat je nu rust mag hebben, die heb je wel verdiend.

Beste Stephaan,

bedankt voor alles.

Wat jij voor mij hebt gedaan is onbetaalbaar.

Jaren geleden, tijdens die moeilijke periode waar ik door moest, stond je mij met raad en daad bij. Niets was jou teveel. Een telefoontje en je stond bij mij aan de deur. Ook de laatste tijd, als het met mij niet zo goed ging, was je er voor mij. Zelfs toen je vrouw Réjane ziek was, dan nog kon ik op je hulp rekenen. Nogmaals een grote dank.