

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten
van de families Bruggeman-Colombier
danken u voor uw gebed en medeleven.





Dierbaar aandenken aan

Louis (Wit'n) Bruggeman

geboren in Geluwe op 26 maart 1943
en er zachtjes van ons heengegaan
op 13 februari 2023.

Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor wie bij je hoorde.
Een man op wie je kon bouwen
en wiens woord je kon vertrouwen.
Hoewel moeilijk verstaanbaar,
gaf je toch graag commentaar.
Jouw gelaatsuitdrukkingen spraken daarbij boekdelen
en zo wisten we waarop je zinsspeelde.
Maar plots verloor je alle kracht
en dat over één nacht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo stilletjes ging je van ons heen...
Ga nu maar, daar waar de zon altijd schijnt
en iedereen jou moeiteloos begrijpt.
Wij vinden je wel, in de sterren aan de hemel,
in de kleuren van de regenboog,
in het zachte tikken van de regen
met de wind als dialoog.