



Ik wil alleen zijn met de duinen,
Ik wil alleen zijn met het strand,
Ik wil mijn ziel wat laten waaien,
Niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
Rond de dingen die ik voel
En de duinen, ik weet het zeker;
Dat ze weten wat ik bedoel

Ik wil alleen zijn met het zand
'k wil alleen zijn met de lucht,
Ik wil luisteren naar mijn adem
Ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luist'ren naar mijn zwijgen,
Daarna zal ik verder gaan
En de duinen, ik weet het zeker:
Zullen mijn zwijgen wel verstaan

Geïnspireerd op zee van Toon Hermans.

Paul Beyens

8 juli 1950 - 13 december 2022



Paul Beyens

geboren in Kortrijk op 8 juli 1950 en zachtjes van ons heengegaan in leper op 13 december 2022.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de afscheidsviering in de parochiekerk St.-Bernardus, Albert I-laan in Nieuwpoort op **dinsdag 20 december** om **10 uur**.

Er is geen mogelijkheid om een laatste groet te brengen in het funerarium, dit was Paul zijn laatste wens.

Condoleren kan via www.beyens-billiet.be
Correspondentieadres: Familie Beyens, Bruggestraat 151, 8480 Eernegem

Dit melden u:

Zijn kinderen en kleinkinderen

Stefaan en Veerle Dekeyzer-Beyens
Marte, Rune en Warre

Bert en Anthony Beyens-Briosi
Stijn en Tine Beyens-Lepeire
Hasse en Nienke

Dries en Yannick Beyens-Verhelst
Didier en Nele Cornelis-Beyens
Sem en Sjoerd

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

Geert en Gilberte Beele-Beyens en familie
Marc en Brigitte(†) Beyens-Hespeel en familie
Guy en Kristien Nelissen-Beyens en familie
Luc(†) Beyens - Bart en Heidi Broucke-Cardoen en familie
Francis en Ludwine Malisse-Beyens en familie

De neven en nichten van de families Beyens-Claeys

Zijn kinderen bedanken in het bijzonder de tantes en de nonkels en allen die hem met zorg, vriendschap en liefde hebben omringd.